

WIE ZIJN WIJ?

Vrijzinnig Hattem en Vrijzinnig Heerde willen een ontmoetingsplaats zijn op religieus gebied voor vrijzinnig denkende mensen, al dan niet lid van een kerkgenootschap.

Zij kennen geen dogma`s (vaste leerstellingen of geloofswaarheden), die men moet onderschrijven om lid te kunnen worden.

Vrijzinnig Hattem en Vrijzinnig Heerde zijn dan ook geen kerkgenootschap in de gangbare zin van het woord, maar een vereniging, die alle ruimte biedt voor gedachtewisseling, bezinning en discussie over de diepere wortels van het bestaan en alle vragen die daardoor in de mens worden opgeroepen. Wat de leden gemeenschappelijk hebben is interesse voor een betrokkenheid bij religie/religiositeit in de ruimste betekenis.

Ook is er ruimte voor gemeenschapszin tussen de leden onderling, door middel van zorg en aandacht voor elkaar.

Iedereen die behoefte heeft om met anderen van gedachten te wisselen over zaken op religieus gebied en de betekenis daarvan voor het samenleven van mensen ook met verschillende opvattingen, is van harte welkom:.....

als lid, als begunstiger of als gast!

JAARACTIVITEITEN HATTEM EN OMGEVING



2019 - 2020



Kom niet met de hele waarheid,
kom niet met de zee voor mijn dorst,
kom niet met de hemel als ik om licht vraag,
maar kom met een glimp, met dauw, met een flinter,
zoals vogels druppels meedragen van hun bad
en de wind een korrel zout.

Olaf H. Hauge

LEZING: HET EPOS VAN DE EVOLUTIE EN DE ZIN VAN ONS BESTAAN

door Taede Smedes



Dr. Taede A. Smedes is godsdienstfilosoof en theoloog. Hij heeft gewerkt aan de universiteiten van Nijmegen, Leuven (België), Leiden en Groningen en is gespecialiseerd in discussies op het gebied van de verhouding van theologie/geloof en natuurwetenschap en van theïsme en religieuze vormen van atheïsme. Sinds 2015 werkt hij als freelance onderzoeker en publicist. Hij houdt lezingen en ook treedt hij regelmatig op als gespreksleider. Hij schreef verschillende boeken.

Zijn meest recente boek is *Thuis in de kosmos: Het Epos van Evolutie en de vraag naar de zin van ons bestaan.* (2018)

Het Epos van Evolutie is het wetenschappelijke verhaal over de evolutie van het leven op aarde en hoe die samenhangt met de evolutie van het heelal. Dit epos is ook een zingevend verhaal. Een verhaal dat religieus, verbindend werkt. Ieder van ons, als individu en als soort, is ingebed in dat evolutionaire proces dat ons overstijgt en dat onze bestaansbron is. We zijn op een intieme manier verbonden met de rest van het leven op aarde. En dat leven op aarde is weer intiem verbonden met de evolutie van het universum als geheel. Dat kan, voor wie daar vatbaar voor is, een bron zijn van religieuze gevoelens van ontzag, verwondering en eerbied. En dat schept ruimte voor ontmoeting met het sacrale.

Smedes stelt dat de mens in het epos een speciale plaats inneemt als het organisme waarin de kosmos tot zelfbewustzijn is gekomen. Een indringend essay dat, geïnspireerd door wetenschappelijke, filosofische en religieuze inzichten, een radicaal andere manier voorstelt om naar mens en wereld te kijken die tegemoet komt aan hedendaagse existentiële en ethische vragen

Datum: dinsdag 15 oktober

Aanvang: 20.00 uur

Plaats De Marke te Hattem

Entree € 7,50

LEZING: CHINA, DE NIEUWE WERELDORDE

door Rob de Wijk



Rob de Wijk is hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit Leiden en oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij houdt zich bezig met geopolitiek en internationale veiligheid. Hij publiceerde talloze boeken en artikelen, is een veelgevraagd commentator voor radio en TV en is columnist voor Trouw. In 2019 schreef hij

het boek "China, de nieuwe wereldorde"

De Chinese wereldorde komt eraan. In een drieënhalf uur durende toespraak tijdens het negentiende partijcongres in augustus 2017 stippelde president Xi de route uit. In 2035 moet China een welvarende staat zijn die wereldleider is op het gebied van technologie en innovatie. In de daaropvolgende vijftien jaar moet China worden uitgebouwd tot een wereldmacht. En als in 2049 de Volksrepubliek zijn honderdste verjaardag viert, moet Xi's 'Chinese Droom' zijn uitgekomen: China moet dan de leider van de wereld zijn.

Die droom kan uitkomen als China de koploper van de nieuwe industriële revolutie van *Internet of Things*, nanotechnologie en *Artificial Intelligence* wordt. In een fascinerend betoog vol persoonlijke ervaringen betoogt Rob de Wijk dat dit gaat lukken en dat China dan de wereldorde kan gaan bepalen. In de negentiende eeuw deden de Britten dit en in de twintigste eeuw de Amerikanen.

Geholpen door de financiële crisis van 2008, president Trumps protectionisme, de Brexit en opkomend nationalisme in Europa wordt de eenentwintigste eeuw, de eeuw van China. Daardoor gaat de westerse wereldorde met zijn vrijemarkteconomie, internationale recht, internationale instituties, democratie, mensenrechten en burgerlijke vrijheden op de schop. Hoe dit tij te keren wordt het belangrijkste vraagstuk van onze tijd

Datum: dinsdag 19 november

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: De Marke te Hattem

Entree: € 7.50

LEZING: WIJ ZIJN DE POLITIEK

door Daan Roovers

Daan Roovers is docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, programmamaker bij omroep Human, debatvoorzitter in De Rode Hoed, en trainer bij de Denkacademie. Ze is voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Samen met René Gude schreef zij



Kleine geschiedenis van de filosofie. Ze studeerde geneeskunde en filosofie in Nijmegen

Politiek is bij uitstek een zaak die je niet aan politici moet overlaten, zegt Daan Roovers. Op 29 maart 2019 werd zij voor twee jaar benoemd tot Denker des Vaderlands. Ter gelegenheid daarvan schreef zij het boek *„Wij zijn de politiek“*. Daarin komen vragen aan de orde als: Wordt het geen tijd om groot onderhoud te plegen aan het democratische systeem? We maken gretig gebruik van onze vrijheid van meningsuiting, maar mag je eigenlijk alles zeggen? En laten we ons niet veel te makkelijk uit elkaar spelen door populisten en trollen? De extreme stemmen eisen onze aandacht op, ten koste van de redelijke en de gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn. Hoe zorgen wij ervoor dat wij tot vrijheid in staat zijn?

Zo kan zij ook een verbinding maken met het feit dat Hattem op 18 april 75 jaar geleden bevrijd is van de Duitse bezetting. (maar dat wordt niet de hoofdmoot van haar verhaal).

Daan Roovers pleit in dit boek voor een nieuw politiek bewustzijn en een beter begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid. Want wij zijn heel wat meer dan ons brein: wij zijn de politiek

Datum: dinsdag 3 maart

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: De Marke te Hattem

Entree: € 7.50

GESPREKSRINGEN HATTEM

In de zogenoemde 'LEVENKRING' gaan we aan de hand van bijbelteksten, zowel uit het O.T. als uit het N.T., op zoek naar de waarde van dit oeroude proza voor mensen levend in het huidige technologische en digitale, maar vooral ook verwarrende tijdperk.

Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten: onbekende stukken uit de Bijbel worden in de herinnering naar voren gehaald en uitgelegd; daarnaast vormen deze teksten aanleiding en inspiratie om te kijken welke plaats de hedendaagse mens inneemt in de (religieuze) keuzemomenten waarvoor het leven ons onmiskenbaar stelt.

LEVENKRING *aanvang: 's ochtends om 10.00 uur*
maandag 7 oktober 2019
maandag 4 november
maandag 2 december
maandag 20 januari 2020
maandag 17 februari
maandag 23 maart



In de 'LEERKRING' buigen we ons aan de hand van boeiende (kranten)artikelen over allerlei religieuze, filosofische, psychologische en culturele vraagstukken.

Hoe, en van waaruit, bepaal je als mens je houding ten opzicht van de grote en verwarrende vragen die zich aandienen in het leven. Als hier al een antwoord op is, hoe geef je dan handen en voeten aan de opdracht waarvoor een mens gesteld is. Samen hierover praten biedt weliswaar geen oplossing, maar kan zeker bijdragen tot een dieper verstaan van het mens-zijn en hoe (ethisch) te handelen.

LEERKRING *aanvang: 's avonds om 19.30 uur*
dinsdag 8 oktober 2019
dinsdag 5 november
dinsdag 3 december
dinsdag 21 januari 2020
dinsdag 18 februari
dinsdag 24 maart

De ervaring heeft geleerd dat juist in het samenkomen en samenspreken de behandelde teksten uitstijgen boven het aangeboden. U bent van harte welkom om dit mee te maken!

Opgave gewenst, met name i.v.m. met uit te reiken artikelen.

Opgave bij: Henk Schoemaker (038-4443377) h.r.schoemaker@live.nl

JAARACTIVITEITEN HEERDE EN OMGEVING



2019 - 2020

LEZINGEN IN HEERDE IN DE JULIANAKERK

Met ingang van het komend seizoen heeft het bestuur van de Julianakerk in Heerde besloten om bij wijze van proef de lezingen op een zondagmiddag te laten plaatsvinden. Onze leden worden ouder en het bezoeken van een lezing op een winteravond wordt dan lastiger. En op een middag is het licht...dat scheelt een hoop! We gaan kijken of dit voor wat betreft het bezoeken van de lezingen uitmaakt voor zowel leden/vrienden als overige bezoekers.

De mensen die dit seizoen een lezing gaan verzorgen stellen zich ook nog aan u voor in dit boekje. Hieronder treft u een overzicht van de lezingen en de data waarop deze zullen zijn. De toegang blijft 7,50 euro en u krijgt daarvoor een interessante lezing te horen en een kop thee of koffie.

We beginnen op zondagmiddag 24 november om 14.30 uur met een lezing verzorgt door Monika Rietveld over het Soefisme. De middag zal dan met een korte pauze duren tot omstreeks 16.30 uur.

In het nieuwe jaar zal dan Thea Meulman de eerste lezing in Heerde voor haar rekening nemen en deze zal gaan over 'Het Kennisboek'. Wat dat inhoudt kunt u een beetje ontdekken in haar korte toelichting en bent u nieuwsgierig geworden, dan is het het beste om te komen luisteren. Alles onder het motto 'onderzoekt alle dingen en behoudt het goede'. Het tijdstip van aanvang en afsluiting is hetzelfde als op 24 november.

Op 1 maart zal Rinus van Warven de lezingen afsluiten met een lezing over zijn bijna-dood-ervaring. In zijn toelichting noemt hij deze ervaring anders, leest u het maar en geeft daar ook een uitleg bij. Het tijdstip en de afsluiting zijn hetzelfde.

Wij denken dat we u zo een boeiend lezingen programma aanbieden met voor elk wat wils om uit te kiezen. Er gebeurt nou eenmaal veel tussen hemel en aarde en het is mooi om daar kennis van te nemen! U bent van harte uitgenodigd.

Ineke Adriaansz

LEZING 'SOEFISME'
door Monika Rietveld

SOEFISME, GESCHIEDENIS EN POËZIE

Monika Rietveld is voorganger van Vrijzinnigen Nederland en werkt als pastoraal werker in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, een gemeenschap waarin de verschillende denominaties van Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland en Doopsgezinden samen gaan. Daarnaast is zij hoofd Universele Eredienst bij de International Sufi Movement.



Velen zullen de gedichten kennen van de middeleeuwse dichter Rumi. Aan de hand van muziek en poëzie laat zij ons deze middag kennismaken met het soefisme om zo zelf te ervaren. We verdiepen ons tevens in een stukje geschiedenis van het soefisme en de Soefibeweging.

Datum: zondag 24 november 2019
Aanvang: 14.30 uur
Afsluiting: 16.30 uur
Plaats: Julianakerk, Julianalaan 2, Heerde
Entree 7,50 euro

LEZING 'HET KENNISBOEK'

door *Thea Meulman*

Thea Meulman gaat ons op deze middag meenemen in 'Het Kennisboek'. Wat dat inhoudt is niet op deze pagina uit te leggen. Om er iets van te begrijpen is komen naar deze zondagmiddag onvermijdelijk.....

Monika Rietveld 'Na jaren met de cursus in Wonderen bezig te zijn geweest kwam Het Kennisboek op mijn weg. Het was niet gelijk liefde op het eerste gezicht.



Maar de uitdaging om nieuwe wegen te ontdekken hebben geleid tot nader onderzoek. Na een lange en kritische fase hebben uiteindelijk de schoonheid en de zuiverheid van het boek mij overtuigd.

Datum: zondag 2 februari 2020

Aanvang: 14.30 uur

Afsluiting: 16.30 uur

Plaats: Julianakerk, Julianalaan 2, Heerde

Entree 7,50 euro

LEZING 'BIJNA-DOOD-ERVARING'

Door Rinus van Warven

Het was 9 april 1981. Het leven gaf hem een drietal geschenken in de vorm van een Bijna-Dood-Ervaring. Tegenwoordig noemen we het een Nabij-de-Doodervaring. Rinus van Warven noemt het drie ervaringen in de vorm van een supersnelle reis naar de lichtende eenheid van het bestaan. Hij spreekt graag over existentiële ervaringen, die je in contact brengen met de dragende grond van het bestaan:

De leegte of de eenheid zonder waarom

Het hier en nu of de eenheid zonder waarheen

De liefde of de eenheid zonder waartoe



Nabij-de-Doodervaring is een authentieke ervaring, die niet te herleiden is tot fantasie, psychose of zuurstoftekort. Het is een ervaring die een mensenleven blijvend verandert. 'De NDE is zowel een existentiële crisis als een indringende levensles. De veranderingen van mensen na een NDE ontstaan door het bewust ervaren van een dimensie waar tijd en afstand geen rol spelen, waar verleden en toekomst geschouwd kunnen worden, waar men zichzelf compleet voelt en geheeld weet, en waar oneindige kennis en onvoorwaardelijke liefde ervaren wordt.'

Wie een Nabij-de-Doodervaring heeft meegemaakt wordt na deze ervaring vaak religieuzer en/of spiritueler.

De gevestigde godsdienstigheid zou minder institutioneel moeten zijn.

'Ik geloof niet meer, ik weet'.

Ik heb een diep innerlijk weten aan mijn ervaring over gehouden. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik vanbinnen al weet."

Veel mensen met een NDE zien hun ervaring als een het begin van een spiritueel proces. Mensen met een NDE weten dat pijn, verdriet, lijden en dood niet het hoogste woord hebben. Ze hebben ervaren dat het licht doorbreekt en het leven wordt oneindig veel sterker dan de dood. Hun verhalen zetten een streep door al onze ideeën over wat wel en niet mogelijk is in de alledaagse werkelijkheid: de opstandingskracht van het Licht is in ieder mens aanwezig.

Drs. Rinus van Warven (1956) studeerde theologie en cultuurfilosofie. Hij specialiseerde zich in levensbeschouwelijke, spirituele en religieuze communicatie, die hij ook wel zingeving-communicatie noemt. Hij is werkzaam als redacteur, uitgever en publicist. Verder doceert hij filosofie, ethiek, journalistiek en communicatie aan diverse opleidingsinstituten. Hij werkt ook nu nog parttime als pastor en therapeut bij de Lutherse gemeente in Kampen. Rinus verdiepte zich de laatste jaren in het bijzonder in de wereld van de Nabij de Dood-ervaring, ook wel NDE (Nabij-de-doodervaring) genoemd.

Datum: zondag 1 maart 2020

Aanvang: 14.30 uur

Afsluiting: 16.30 uur

Plaats: Julianakerk, Julianalaan 2, Heerde

Entree 7,50 euro

GESPREKSGROEP JULIANAKERK SEIZOEN 2019 EN 2020.



Eckhart Tolle

Dit komend seizoen hebben we weer een nieuw boek gekozen voor de gespreksgroep. Dit keer gaan we een beetje meer op de spirituele toer. Nadat we afgelopen seizoen het pittige boek van Harari hebben gelezen 'Homo Deus', lijkt het nu tijd voor wat meer verdieping op spiritueel gebied. Het wordt een boek van Eckhart Tolle 'Een nieuwe aarde' uit 2005.

Eckhart Tolle heeft dit boek na tien jaar nog eens opnieuw bekeken en er zaken aan toegevoegd. Hij heeft onderzocht of die nieuwe aarde al een beetje een feit is geworden. En we gaan dat met elkaar bekijken. Ook dit boek is niet per se een makkelijk boek, echter ik heb veel vertrouwen in de open geest van de bezoekers van de gespreksgroep. Het is een veilige haven waar je met je vragen en twijfels terecht kunt, zonder dat er een oordeel over is. En dat is rijkdom!

Het boek kent 10 hoofdstukken en de gespreksgroep komt vijf keer bij elkaar. Dus het is al duidelijk, per keer lezen we twee hoofdstukken. Totaal te lezen 200 bladzijden, een appeltje/eitje in vergelijking met het boek van vorig seizoen! En je kunt ook komen zonder het te lezen maar wel mee praten of denken en luisteren, ook fijn om te doen.

De data zijn de volgende, altijd de tweede maandag van de maand:

maandagmiddag 14 oktober, van 13.45 tot 15.30 uur
maandagmiddag 11 november, van 13.45 tot 15.30 uur
maandagmiddag 9 december van 13.45 tot 15.30 uur
maandagmiddag 13 januari van 13.45 tot 15.30 uur
maandagmiddag 10 februari van 13.45 tot 15.30 uur

Om u alvast warm te maken de volgende tekst die voor in het boek staat:

*Je innerlijke doel is te ontwaken.
Zo eenvoudig is het. Je hebt dat
doel gemeen met alle andere
mensen op de planeet- omdat
dit het doel van de mensheid is.*

Ineke Adriaansz

AGENDA



2019

Ma. 7 oktober	Levenkring	Hatterm
Di. 8 oktober	Leerkring	Hatterm
Ma. 14 oktober	Gespreksgroep	Heerde
Di. 15 oktober	<i>Lezing Taede Smedes</i>	Hatterm
Ma. 5 november	Levenkring	Hatterm
Di. 6 november	Leerkring	Hatterm
Ma. 11 november	Gespreksgroep	Heerde
Di. 19 november	<i>Lezing Rob de Wijk</i>	Hatterm
Zo. 24 november	<i>Lezing Monika Rietveld</i>	Heerde
Ma. 2 december	Levenkring	Hatterm
Di. 3 december	Leerkring	Hatterm
Ma. 9 december	Gespreksgroep	Heerde

2020

Ma. 13 januari	Gespreksgroep	Heerde
Ma. 20 januari	Levenkring	Hatterm
Di. 21 januari	Leerkring	Hatterm
Zo. 2 februari	<i>Lezing Thea Meulman</i>	Heerde
Ma. 10 februari	Gespreksgroep	Heerde
Ma. 17 februari	Levenkring	Hatterm
Di. 18 februari	Leerkring	Hatterm
Zo. 1 maart	<i>Lezing Rinus van Warven</i>	Heerde
Di. 3 maart	<i>Lezing Daan Roovers</i>	Hatterm
Ma. 23 maart	Levenkring	Hatterm
Di. 24 maart	Leerkring	Hatterm

AFDELING HATTEM en OMGEVING

Voorganger: ds. Foekje Dijk, Welsummerweg 12, 7722 RS Dalfsen,
telefoon 0529.435.598

Voorzitter: B. Schutte, Potmarge 5, 8032 LC Zwolle
telefoon 038.453.6287

website: www.vrijzinnig-hattem.nl

e-mail: secretariaat@vrijzinnig-hattem.nl

AFDELING HEERDE - EPE - WAPENVELD

Voorganger: Mevr. I.A. Adriaansz, Hofstraat 7, 8261 BW, Kampen,
telefoon 038.465.1987

Voorzitter: Mevr. W.H.M. Blankvoort-Zielhuis, Beatrixweg 16,
8181 LE Heerde,
telefoon 0578.693.555

website: www.vrijzinnigen-heerde.nl

e-mail: info@vrijzinnigen-heerde.nl